

## BİZE GELENLER

*Teoman Durak*

**FELSEFE ARKIVİ SAYI 26 dan  
AYRI BASIM**

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ  
EDEBİYAT FAKÜLTESİ BASIMEVİ  
İSTANBUL - 1987



## BİZE GELENLER

*Teoman Duralı*

### *PHYSIQUE ET BIOLOGIE,<sup>1</sup>*

günümüzde biyolojiyle ve biyoloji felsefesiyle ilgili olarak eser veren Fransız bilginlerinden *Boris Rybak*'nın, 1982'de basılmış bir makalesinin başlığıdır.

Bu makalede 'canlı'nın, ilk elde yerçekimi yasasına bağımlılığı bakımından *fizik* çerçevede mütâleâ edilmesi gerektiği öne sürülmüþ. Bununla birlikte, 'algılayan', 'algıladıklarını işleyen', 'kendini ayarlayan' bir varolan olarak 'canlı'nın incelenmesinde söz konusu çerçeivenin yetmeyeceği bildirilmektedir. 'Canlı'nın 'cisimli', y  ni 'mekanik' yasalarla açıklanan yanunu *fizik-kimya bilimleri* ele almalana karşılık, onun 'algılayan', 'işleyen', 'kendini ayarlayan', kısacası '*organik*' yanını *fizik-olmayan*, ama *fizik-gibi*, başka sözlerle, 'deneysel' (empirik), dolayısıyla da, 'positiv' bir bilimin incelemesi şarttır. Bu da, *Boris Rybak*'a göre, ilk elde *fizyoloji* olmalıdır. 'Fizyoloji', 'ayarlanan işleyis' (mekanisma) ile onu 'ayarlayan beyin'i, sistem bütünlüğü içerisinde ele alır. En basidinden karmaşığına dek 'mekaniko-organik' bir işleyis bütünlüğü gösteren 'canlı'nın 'ayarlayıcı beyin'i için 'işaret'lerin 'anlam'ını verecek bir yönteme başvurmak gereklidir. Fizyolojinin, yaşayan varlığın kabaca mekanik ile organik görünümlerini inceledi  ini belirtmi  stik. Ancak, canlinin bölgünemez bütünlüğünü sağlayan, onun ba  rında yer alan, ve onu diri tutan, kendisi ile di   gevresi arasında kurduğu iletişime a  gidir. Bu

---

<sup>1</sup> Boris BYRAK: «PHYSIQUE ET BIOLOGIE», «La Pensée Physique Contemporaine», «Science et Humanisme en Notre Temps»da, yayımlayanlar : Simon Diner, Daniel Fargue, Georges Lochak, sayfalar: 287-320; Editions Augustin Fresnel, Paris, 1982.

bakımdan bir varlığa ‘organik’ dememizi olabilir kılan bahsi geçen yeni durumu da dikkate alan, fizyolojinin ‘üst bilim’i konumundaki ‘*bio-loji*’dir. Nasıl ‘mekanik’ ile ‘organik’, ‘lojik’ olanın içerisinde ve denetimindeyse, ilk ikisini kendisine araştırma konusu kılan ‘fizyoloji’ de, ‘biyoloji’nin öyle bir ‘kesim’idir, ‘kol’udur. Demekki, *biyoloji*, *mekanik* ile *organik* süreçlerin yanında ‘*semiolojik*’ (iletişmelerde kurulan ‘işâret’leşme düzeni) olanları da araştırma konularından sayar. Ancak, iş bununla da bitmez. Bir ‘canlı’ olarak mekanik ile organik yasalılıklara bağlı bulunan ‘*insan*’, kendisini doğuştan içerisinde bulduğu semiolojik olanlardan kalkarak yeni bir sürece yol açmıştır : ‘*Semantik*’ (iletişmede kullanılan ‘işâret’leri ‘anlamlandırmma’ düzeni). Yine insan, kendisini doğuştan içerisinde bulduğu iletişimler (communications) bütünlüğünde yer alan tek tek ‘*işâret*’lerin ‘*anlam*’ını bulgulama (exploration) çabasıyla yetinmeyeip kendisi de ‘*anlamlı*’ bir ‘*işâretler sistem*’ini icad edip örmek suretiyle *Doğada* varolmayan yeni bir ‘*iletişme düzeni*’ kurmuştur. *Doğada* mekanik yahut organogenetik yasalar uyarınca kendiliğinden yürüyen ‘*iletişme düzeni*’nden çok farklı oluşunu vurgulamak amacıyla *insanın ‘bilinçli’ce vucuda getirdiğine ‘bildirişme sistemi’* demek daha yerinde olur. Somatik, genetik ile etholojik (davranışlara ilişkin) iletişim düzenlerinden farklı olarak insan, duyularıyla ve düşüncelerinde tesbit ettiği her olaya, sürece ve varolana tek tek karşılıklar ‘uydurmuş’tur. İşte, ‘doğal-olmayan’ anlamında bu çeşit ‘uydurma işâret’lere ‘ad’ ve ‘kavram’ diyoruz. Söz konusu ‘uydurma işâret’lerin de, birbirlerine bağlanmasıyla anlam ifâde eden ‘*söyleme*’ (*discours*) bütünlükleri oluşturulmuştur. Böylelikle yalnızca insana has *iletişme*, daha doğrusu *bildirişme sistemi* olan ‘*kavramlı dil*’ ortaya çıkmıştır. ‘*Kavrama dayalı dil*’de (*‘semasioloji’*) bildirişme yoluyla insan, ‘*doğa*’nın yanı sıra, yeni bir ortam kurmuştur : ‘*Kültür*’. İnsan, bir yanda, *yaşadığından*, ‘*doğal canlı*’ (*‘bios naturel’*) ; öte yanda ise, *düşündüğünden*, ‘*kültürel canlı*’ (*‘bios culturel’*) olması sebebiyle bir kavşak varlığıdır. Doğal dünyada, hazır bulunan ‘özelliklerin kendiliğinden kuşaktan kuşağa aktarılması’na karşılık, kültür âleminde, oluşturulan ‘değerlerin nesilden nesle iletişim’i (*‘écogénétique’*) vardır. Söz konusu değerlerin esasıysa, doğadan algılananların, ‘Akıl’ (*‘Logos’*) merciinde işlenmesiyle ortaya çıkan düşünme ürünleridir: ‘*Bilgi’ler* (*‘Sapiens’*).

Kültür verisi bir bilim olarak *biyolojinin* kendisi bir bilgi olayıdır. Bundan da öte, ‘kültürel canlı’ olan insan gerçekliğine dek uzanması sonucunda ‘bilgi’yi üreten akıl işleyişini de bir ölçüde —psikofizyoloji, beyin fizyolojisi, endokrinoloji, evrim gibi kollarıyla— kendisine araştırma konusu kılmak durumunda kalan *biyoloji*, ‘teklik’ler (‘singularités’) ile ‘kurallaştıramazlık’lar (‘perturbations’) arasında ‘değişmez’ (invariants) hususları tespite çalışır.

Burada yorumlamayı denediğimiz Profesör *Rybäk*'ın makalesi, alışlagelmiş Fransız felsefe-bilim, tam deyimiyle söylersek, Dekartçılık gelenegine uygun tarzda, neredeyse matematik diyebileceğimiz derecede tıpkı, dakik ve biçimsel bir uslupla kaleme alınmış gözüüyor. Bu arada dikkatimizi çeken bir husus da, makaleyi sarmış görünen karmaşık ve uzmanca örülmüş bir terim ağıdır.